

Nieuwsbrief van DVC 't Dorp

Het doel van een nieuwsbrief is om jullie, de thuisblijvers, op de hoogte te brengen over het reilen en zeilen in onze dagzorg! Ook dit jaar willen we graag laten weten wat er elk maand is gebeurd en misschien wel wat er de volgende maanden gaat gebeuren in onze dagzorg.

December 2021

Welkom

Erna kwam naar onze dagzorg zodat haar man met een gerust hart een kleine ingreep kon laten doen.

We nemen afscheid van

Katarina heeft 2 maanden ons team komen versterken. Eind december zal ze de dagzorg terug verlaten en wij wensen haar veel geluk en succes in de toekomst.

De Sint

Op zes december kwam de Sint niet in hoogsteigen persoon maar blijkbaar hebben zijn zwarte pieten ons bedeed met chocolade en snoepgoed. Er werd ook een sinterklaas spel gespeeld met als beloning de nodige letterkoekjes. In ieder van ons komt dan toch wel het kind boven, of we nu 50 jaar 78 jaar of bijna 90 jaar zijn.



NIET VERGETEN: we zijn nog steeds niet vrij van covid! Hou jullie allemaal aan de regels! Ziek worden, geen zuurstof hebben, gewrichtspijnen, koorts krijgen en..... het is echt niet leuk!

Kerstboom

Onze kerstboom duikt ook weer op! Dit jaar vond iedereen dat er veel in de kerstboom moest hangen en in allerlei kleuren. Betty vond dan weer dat er pakjes moesten onder liggen. Dus iedereen pakte pakjes in en onder de kerstboom ligt het nu vol! En hoe leuk kan een



onverwachte niet geplande activiteit zoals pakjes inpakken zijn. De verhalen van de gasten komen er snel bij en de lintjes en strikken vliegen over de tafel van de ene naar de andere kant.

tafels

Eerst werden de kersttafels versiert met kerstballen, kerstlichtjes enz. Toen was kerst voorbij en het team past de tafels aan naar slingers voor het oude jaar en hoedjes om het nieuwe jaar in te zetten. Anke, helemaal in haar nopjes met al deze veranderingen, die ze gewoon uit haar mouw schudt.



kerstmenu

Op een woensdag kregen we een mooi gedekte tafel in kerstsfeer en een kerstmenu. Een paar collega's hadden fijne ideetjes om het gezellig te maken voor elke gast.

Het menu startte met cava. Dan een duo van mousse van zalm en gandraam, gevolgd door coquilles of ganzenlever. Het kalkoengebraad was met appeltjes, veenbessensaus en pommes duchesse. Met een tasje koffie of thee met tiramisu van oreo sloten we de maaltijd af. Het is dan fijn om te zien dat veel gasten heel tevreden zijn. Dank u Keuken-team!

cd

Op een dag kwam er mail, nadien een telefoontje en Lieve Brunson bracht ons een hele zak met CD's. Onze favorieten CD's zaten ertussen: Andre Rieu, Danny Winner, kerstmuziek enz... Dank u wel Lieve, de CD's worden al gedraaid en gekeurd! Lief dat je aan ons dacht bij deze vondst.

kerstweetjes

Uiteraard staat december in het teken van Kerst. Het is dan plezant om samen een kwis te spelen rond weetjes. Karin vertelde wie de eerste kerstkaart verzond, hoe het zit met de vier kaarsen van de advent enz...

Het meest grappige was wel: ' In Mexico is het dragen, bij de vrouwen, van een bepaalde kleur

onderbroek belangrijk voor de wens voor het nieuwe jaar' .

Jean Van Humbeek

We willen jullie ook even op de hoogte houden van een nieuwtje vanuit ons WZC: Onze directeur Jean Van Humbeek gaat op pensioen. Na 31 december zal hij niet naar Schoten komen (of misschien af en toe wel een keertje). Jean gaat enorm genieten van de tijd die hij vrij krijgt. Hij fietst graag, heeft dan meer tijd voor zijn mama en zijn kleinzootje. Jean was voor velen een heel vertrouwd gezicht en zijn deur stond letterlijk open voor vragen en bezorgdheden. We zullen hem zeker missen als warm mens, ook vooral voor zijn enorm grote vakkennis, zijn luide lach en humor. Jean start aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven en – Jean kennende - weer met de nodige uitdagingen.

Januari '22 komt eraan

**Een gezond en warm
jaar daar duimen we
voor!**